

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,
uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.
In de duisternis van de dood
daagt het licht op van uw leven.
Verlies uw dienaren niet uit het oog
en laat ons niet alleen in ons verdriet.
Heeft niet uw Zoon, onze Heer
door te sterven, ónze dood ontkracht
en door zijn opstanding ons leven hersteld?
Daarom vragen wij U:
laat ons zó naar Hem op weg gaan
dat wij, na dit sterfelijke leven,
binnengaan in het land
waar wij verenigd worden met al wie ons lief zijn
en waar al onze tranen worden gedroogd.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed uit de uitvaartliturgie



Allerzielen

Een dag om hen te herdenken
en **God** te vragen om ons troost te schenken

Voor hen die ons ontvielen:
daarom vieren wij vandaag **Allerzielen**.

God heeft maar weinig woorden nodig,
om te weten wat wij voelen.

In **Gebed** vinden wij steun
en **God** weet wat wij bedoelen;

ook de steun die wij aan elkaar kunnen geven,
dat wij met een gerust hart verder kunnen leven.

Gedicht: Lou Walraven, Echt
Aquarel voorkant: www.leokornips.nl
Drukwerk: Peusen Uitvaartzorg, Echt

2007 Allerzielen 2008

*Vanuit de parochie van
de heilige Pius X te Echt
namen wij afscheid van*

Carl Tersteeg	87
Jan Meijers	81
Gerard Burgers	86
Joke Niessen-Gerbecks	84
Mia Richter	74
Truus Knobben-Cuypers	95
Johan van Staalduinen	60
Wiel Stams	80
Huub Golsteijn	77
Jac Koenen	89
Sef van de Laar	78
Tjeu Delissen	95
Tonia Puts-van Pol	83
Ilse van Hertten-Smeijsters	51